

till sin enda trosbekännelse och vara öppen för mer ljus, satte man stämplarna på varandra och grävde ned sig i sina åsikters skyttegravar.

Paulus hade precis samma problem i Korinth (se 1 Kor 1:10-13, 3:1-14). Istället för att studera Bibeln för att ta reda på vad den verkligen sa så studerade man Bibeln med syfte att bevisa sin egen teori. Splittring och fiendtlighet blev det oundvikliga resultatet. Jesus sa att det är "_____ " som "skingrar hjorden" (Joh 10:12)

Flera skökor

För att stärka sin speciella trosbekännelse tog vissa samfund hjälp av staten, och begick på det viset samma misstag som den romerska kyrkan, århundraden tidigare, hade gjort. Precis som den stora skökan i Uppenbarelseboken bedrev de otukt med "jordens kungar" (Upp 17:2) och statskyrkor sattes upp för att påtvinga tillbedjan.

I Upp 17:5 står det att den stora skökan Babylon är "modern till _____". Det skulle alltså uppstå fler än en sköka. En dotter ser inte helt lik ut sin mor, men har karaktärsdrag från sin mor. Den romerska kyrkans döttrar måste representera de kyrkor/samfund som håller fast vid Roms traditioner och läror, eller som följer hennes exempel i att ha otillåtna förhållanden med staten.

Idag ser vi fortfarande resultatet av dessa splittringar och det är orsaken till att vi har så många olika samfund. Är det vad Jesus önskar?

Jesus önskar enhet

Jesus bad: "Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett." (Joh 17:11) Han önskade den enhet i församlingen som finns mellan honom och Fadern.

Det enda sättet att uppnå detta på är ödmjukhet inför Gud (Fil 2:1-5). Det finns inget ärofyllt i att vägra byta åsikt. Det finns inget nedvärderande i att ge upp sin åsikt för sanningen. Det är en *ära* att erkänna fel så fort de pekats ut.

Ekumeniska rörelser idag försöker lösa problemet genom att kasta bort lärosatser och tona ned Bibeln. Men den enda lösningen är att kasta bort stoltheten.

Om din åsikt är rätt, varför har du då något problem med att överlåta den till Gud och säga: "Om jag har fel så visa mig det"? Om du har rätt så har du inget att förlora.

Om du har fel så är det mest ärofyllt att ändra uppfattning.

Ödmjuka dig inför Gud och låt dig undervisas av honom. Endast så kan vi växa i tro.

Nästa presentation: Guds villkor för god hälsa

—Profetiskt Perspektiv—

på den kristna kyrkan

Nr. 02

Varför så många olika kyrkor?

Idag finns det över 20 000 olika kristna samfund i världen. Hur kan det komma sig att det existerar så många olika samfund när det bara finns en Bibel? Hur kan alla dessa människor komma fram till olika slutsatser från samma bok? Är det Guds vilja att det ska vara så? Om inte, varför finns det då så många olika kyrkor? För att förstå detta måste vi gå tillbaka till den kristna historien.

Medeltidens mörker

Kompromiss efter kompromiss med Bibliska sanningar i 300-talets kristna kyrka gjorde att tradition ersatte Guds ord. För att förhindra splittringar togs Bibeln bort från lekfolket och det blev uteslutande prästernas uppgift att tolka Skriften. När Guds lycka för människornas fot på det sättet togs bort övertäcktes Europa av den mörka medeltiden.

Romarikets förföljande anda blev inte utrotad i och med att riket bekände sig som kristet. Snart fortsatte förföljelserna mot Guds folk ännu kraftigare, men i religionens namn.

Den makt som, i Uppenbarelseboken, symboliseras av odjuret skulle få makt att häda och förfölja Guds folk under _____ profetiska månader (Upp 13:5-7).

Kristna tvingades att välja mellan att överge sin integritet och acceptera de påvliga traditionerna och ceremonierna eller att möta döden på bålet, genom svärd eller i fångenskap. De som vägrade kompromissa med sitt samvete fick fly för sina liv.

Ut i öknen

I Uppenbarelseboken 12 ger Johannes oss en bild av Guds trogna folk (kvinnan) under denna mörka tid. Efter Jesus födelse (v.5) och drakens förföljelse av kvinnan (v.13), flyr hon ut i öknen där Gud berett en plats åt henne under 1260 dagar (Upp 12:6, 14). Detta är samma tidsperiod som de 42 månaderna i Upp 13:5 och de 3,5 tiderna (åren) i Upp 12:14 & Dan 7:25.

En dag i Bibelns profetior motsvarar ett bokstavligt _____ (Hes 4:6, 4 Mos 14:34). Denna makt skulle alltså ha makt att förfölja Guds folk under 1260 _____.

I det sjätte århundradet blev Roms biskop erkänd som huvudet för den kristna världen av den östromerska kejsaren Justinianus. "Draken (hedniska Rom) gav det [antikristodjuret] sin makt och sin _____ och stor myndighet" (Upp 13:2) År 538 etablerades den påvliga tronen i romarrikets huvudstad efter att det östgotiska förtrycket upphävts.

Nu började de 1260 åren av påvligt förtryck som Bibelns profetior förutsagt.

De som vägrade underordna sig Roms auktoritet utsattes för bannlysningar, korståg, bål, fångenskap och tortyr i dess grymmaste former.

Men Gud hade berett en plats åt sitt folk under denna mörka tidsålder. På avlägsna platser, uppe i bergen, i ödemarken, samlades folkgrupper som valdenserna, albigenserna, hugenotterna och andra med handskrivna kopior av Bibeln. Från dessa bergsfästen sändes missionärer ut i hela Europa med delar av Bibeln insydda i sina kläder; ljusstrålar som kom att bereda vägen för den protestantiska reformationen.

Reformationen

Redan innan 1500-talets reformation satte sig John Wycliffe, Johan Huss, Jerome och flera andra inflytelserika personer upp mot det romerska förtrycket och kyrkans obibliska läror. Flera av dem mötte sitt öde vid schavotten.

En hängiven katolsk munk från Tyskland, insåg under en pilgrimsresa till Rom, meningslösheten i att lita på gärningar för sin frälsning. Under denna tid kunde människor försäkra sig och sina släktingar, en plats i himlen vid samma stund som deras pengar klirrade ned i papisternas kista.

Den 31 oktober 1517, spikade denne Martin Luther upp 95 teser på kyrkporten i Wittenberg, och den protestantiska reformationen var ett faktum.

Zwingli, Melanchthon, Calvin, Petri-bröderna, Tyndale m.fl. protesterade mot den romerska kyrkans avfall och uppmanade till reform. Bibeln och endast Bibeln, var deras slagord. Reformatorernas förkunnelse stärktes av de profetiska tolkningarna som tydligt pekade ut påvedömet som Laglöshetens människa och Antikrist.

I stället för att hänvisa människor till den enda medlaren mellan Gud och människa (1 Tim 2:5) så påstod den romerska kyrkan att du måste gå genom präster och helgon. I stället för att lyfta upp Jesus korsfästelse som ett fullständigt offer för synd, menar kyrkan att mässan är en upprepning av korset och nödvändig för frälsning. Systemet är uträknat för att bemöta två klasser av människor, vilka innefattar nästan

hela världen: De som vill bli räddade på grund av sina gärningar och de som vill bli räddade i sin synd. Det är lättare att göra bot för sina synder än att vända om från dem och ödmjuka sig inför Gud. Men Jesus sa att den som inte får ett förändrat hjärta och blir född på nytt kan inte se Guds rike (Joh 3:3).

Genom att vända människors uppmärksamhet bort från sanningen i Jesus och till kyrkan och dess traditioner, satte systemet upp sig mot Jesus och slog ned sanningen till jorden (Dan 8:11-12). Om denna makt profeterades det: "Denne skall tala mot den Högste och _____ den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid." (Dan 7:25)

Men förföljelsen fortsatte inte genom hela de 1260 åren. När Jesus talade om "den stora nöden" som skulle drabba hans kyrka under dessa århundraden sa han: "om inte den tiden _____, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas." (Matt 24:22)

I nåd mot sitt folk förkortade Gud förföljelsen av sitt folk. Tack vara den protestantiska reformationens inflytande gavs Guds folk en liten seger (Dan 11:34) och förföljelsen fortsatte inte fram till 1798.

Splittringar i leden

Det är i reformationen som de olika protestantiska kyrkorna i dag hittar sitt ursprung. Bibeln, som tidigare endast vart tillgänglig på latin, blev nu översatt till folkets modersmål. Plötsligt kunde de själva ta reda på vad Gud sagt.

Många trogna folkgrupper studerade Bibeln under uppriktig bön och upptäckte nya strålar av ljus. De stod upp för sanningen och var villiga att gå i döden för den.

Men Guds folks outtröttliga fiende gjorde allt för att stoppa denna utveckling. Han införde splittringar bland protestanterna som skapade samma problem som Paulus brottades med under det första århundradet.

För att försöka hindra felaktiga läror tog protestanterna till trosbekännelser. Oavsett hur korrekta dessa bekännelser var så var effekten av dem mycket negativ.

I stället för att fortsätta reformationen och ta åt sig allt ljus som det påvliga avfallet hade dolt så klängde man blint fast sig till trosbekännelser som människor satt upp.

Man sade: "Jag tillhör Luther", "jag tillhör Calvin", "Arminius" eller "Wesley" och så bildade man ett samfund runt dessa personer. I stället för att i ödmjukhet göra Bibeln